

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΙΛΙΩΤΗ-ΒΛΑΧΑΒΑ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒ.)

Ο πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Φιλιώτης – Βλαχάβας γεννήθηκε στο Δεσπότη Γρεβενών το 1968. Τό 1987, μετά από πανελλαδικές εξετάσεις, εισήχθη δεύτερος στο Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Άριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έλαβε τό πτυχίο τό 1991 μέ βαθμό άριστα. Συνέχισε στό ίδιο Τμήμα μεταπτυχιακές σπουδές στόν Τομέα *Ιστορία, Δόγμα, Διορθόδοξες και Διαχριστιανικές Σχέσεις*. Τό 1995 έλαβε τό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης μέ τό βαθμό άριστα, καταθέτοντας μεταπτυχιακή έργασία μέ τίτλο *Η Περί Αγίου Πνεύματος διδασκαλία του Μ. Αθανασίου*.

Μετά τή λήψη του Διπλώματος Ειδίκευσης, άρχισε τό 1996 τήν εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στό Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του ΑΠΘ μέ θέμα *Τό μυστήριο τής Θείας Οίκονομίας στά έργα του Αγίου Κυρίλλου Αλεξανδρείας πρό τής νεστοριανικής διαμάχης*. Έλαβε τό διδακτορικό δίπλωμα τόν Οκτώβριο του 2002 μέ τό βαθμό άριστα. Τό 1997, μέ ύποτροφία του γαλλικού κράτους, άρχισε επίσης διδακτορική διατριβή στή Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Marc Bloch (Άνθρωπιστικών Σπουδών) του Στρασβούργου, στόν Τομέα τής Αρχαίας Χριστιανικής Γραμματείας μέ σύμβουλο καθηγήτρια τήν κ. Mariette Canevet. Τό Μάιο του 2003 ύποστήριξε τή διδακτορική του διατριβή μέ τίτλο *La création et la chute de l'homme dans la pensée de Cyrille d'Alexandrie selon ses oeuvres d'avant la querelle nestorienne*, πού βαθμολογήθηκε μέ άριστα.

Κατά τή διάρκεια τών σπουδών του στό Στρασβούργο παρακολούθησε μαθήματα και στίς δύο Θεολογικές Σχολές (Καθολική και Προτεσταντική). Παρακολούθησε επίσης μαθήματα Θρησκευτικής Έθνολογίας και Φιλοσοφίας μέ τό σύστημα «auditeur libre». Χειρίζεται μέ άνεση τη γαλλική και τήν άγγλική γλώσσα.

Έξελέγη επίκουρος καθηγητής στό Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του ΑΠΘ μέ γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία Δογμάτων» (Φ.Ε.Κ 199/17-8-2005). Μονιμοποιήθηκε στήν ίδια βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή τό 2008 (Φ.Ε.Κ., τ. Γ', άρ. 1/05-01-2009).

Μετά τό διορισμό του και τήν άνάληψη καθηκόντων στή θέση του επίκουρου Καθηγητή του Τομέα *Ιστορίας, Δόγματος, Διορθοδόξων και*

Διαχριστιανικῶν Σχέσεων, ανέλαβε τή διδασκαλία τοῦ ὑποχρεωτικοῦ μαθήματος τῆς *Ιστορίας τῶν Δογμάτων* τοῦ Ε' ἑξαμήνου (505Υ) καί κατ' ἀνάθεση τοῦ μαθήματος τῆς *Συμβολικῆς. Διορθοδόξων καί Διαχριστιανικῶν Σχέσεων. Ιστορία τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως* (604Υ) τοῦ Στ' ἑξαμήνου (μέχρι καί τό ἀκαδ. ἔτος 2010 - 2011). Ὡς κατ' ἐπιλογήν μαθήματα χειμερινοῦ ἑξαμήνου ἔχει διδάξει: α) *Τό Προπατορικό ἀμάρτημα* (Χ 184) γιά τά ἀκαδ. ἔτη 2005 - 2008, β) *Ἡ δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου κατά τούς Πατέρες τοῦ τετάρτου αἰῶνα* (Χ219) γιά τά ἀκαδ. ἔτη 2008 - 2011, γ) *Ὁρθοδοξία καί Αἴρεση στήν ἀρχαία Ἐκκλησία* (Χ246) γιά τά ἀκαδ. ἔτη 2011 - 2013. Ἐχει διδάξει τά παρακάτω κατ' ἐπιλογήν μαθήματα ἑαρινοῦ ἑξαμήνου: α) *Ἡ περί Ἁγίου Πνεύματος διδασκαλία τῶν πατέρων τῶν δ' καί ε' αἰῶνων* (Θ 197) γιά τά ἀκαδ. ἔτη 2005 - 2008, β) *Τό πρόβλημα τοῦ κακοῦ καί ὁ Σατανᾶς* (Θ 225) γιά τά ἀκαδ. ἔτη 2008 - 2011, γ) *Τό προπατορικό ἀμάρτημα στήν ἀνατολική καί δυτική παράδοση* (Θ 262) γιά τά ἀκαδ. ἔτη 2011 - 2013. Κατά τά ἔτη 2007 - 2012 δίδαξε ἐπίσης ὡς ἄμισθος ἐπισκέπτης καθηγητής στο Ὁρθόδοξο Ἰνστιτοῦτο «Ἅγιος Ἰωάννης» τῶν Βρυξελλῶν.

Ἀπό τό 1999 εἶναι μέλος τοῦ ἐρευνητικοῦ προγράμματος *GREDO* (Groupe des Recherches Dogmatiques et Oecumeniques) πού διευθύνει ὁ καθηγητής τῆς Δογματικῆς καί Οἰκουμενικῆς Θεολογίας τῆς Προτεσταντικῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Στρασβούργου André Birmellé.

Ἀπό τό 2006, μέ πρόταση τοῦ Μητροπολίτη Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, εἶναι μέλος τῆς Μεικτῆς Ἐπιτροπῆς Διμεροῦς Θεολογικοῦ Διαλόγου Ὁρθοδόξων – Καθολικῶν Γαλλίας.

Ἀπό τό 2010 εἶναι μέλος τῆς Θεολογικῆς Ἐπιτροπῆς Διαλόγου (Commission Oecumenique) τῶν χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν, καθῶς καί τοῦ *Συμβουλίου Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν* (Conseil des Eglises Chrétiennes) Στρασβούργου.

Εἶναι ἀπό τά ἰδρυτικά μέλη τοῦ *Εὐρωπαϊκοῦ Forum τῶν Ὁρθοδόξων Θεολογικῶν Σχολῶν* τῶν χωρῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως (EFOST).

Εἶναι ἕγγαμος καί πατέρας τεσσάρων τέκνων. Χειροτονήθηκε διάκονος (25 - 12 - 2003) καί πρεσβύτερος (27 - 12 - 2003) ἀπό τό Μητροπολίτη Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.